

SAMEN ÉÉN

Augustus - September
Oktober
2023



Kerkblad van de
Protestantse Gemeente
Vlagtwedde



Voorwoord

Hallo beste lezers,

Hier weer een kerkkrant voor u om te lezen. De vakantie is nog in volle gang bij het uitkomen van dit nummer. Velen van u zijn misschien al geweest, sommigen gaan nog of misschien blijft u wel gewoon lekker thuis. Hier in ons Westerwolde is het natuurlijk prachtig en velen van onze gemeenteleden hebben 'alle dagen vakantie'. Dus niet gebonden meer aan de schoolvakanties. Er staan weer leuke dingen in de kerkkrant die weer staan te gebeuren. Dus heel veel leesplezier.

Vriendelijke groeten
Janny



Pastoraal werker
Ds. K. Meijer
0599-853917
klaaspastor@ziggo.nl

OVERDENKING.

Vogels vliegen uit!

Genesis 8: 1-12

Ik heb het wel eens vooral aan jongeren gevraagd: welk dier zou je willen zijn? Het antwoord van de meesten was: een vogel. Vogels spreken tot onze verbeelding. Je zal maar kunnen vliegen. Wie zou dat niet willen? Stel je voor, even vliegen boven Westerwolde en de dorpen van boven even goed bekijken. Als vogel kun je de gekste capriolen maken, hoef je nooit in een rij voor de wc te staan, kun je onbeschaamd iets laten vallen als je nodig moet en je kunt je als het waait heerlijk laten meevoeren op de wind. In de bijbel vliegen vogels af en aan. De mus en de zwaluw, symbolen voor de mens, vinden bij het altaar in de tempel een plaats om een nest te maken. God die met een adelaar of arend wordt vergeleken. Elia die in de woestijn door raven wordt gevoed. In het evangelie bij de doop van Jezus is ook sprake van een vogel; Gods Geest wordt vergeleken met een duif die op Hem neerdaalt. Vogels die dalen en stijgen, ze verbinden hemel en aarde. Konden we maar vliegen!

Dat verhaal van Noach met de duif. We kijken even heel nauwkeurig naar die vogel. **Eerst is er de vogel vóór de vlucht, dan de vogel tijdens de vlucht en tenslotte de vogel ná de vlucht. Wat zijn onze beelden daarbij?** De vogel vóór de vlucht is een vogel die opgesloten zit. Zo kunnen we ons voelen. We willen iets, maar het lukt ons niet, we kunnen het niet, we mogen het niet. Betutteld worden door je moeder of vader: nee, dat kun jij nog niet, daar ben je te jong voor. Betutteld worden door iemand op je werk, door je zoon of dochter: nee, dat kan jij niet meer, daar ben je veel

te oud voor. Opgesloten vogels! Mensen in dictatoriale landen die niet mogen zeggen wat er mis is. Jonge kinderen in de derde wereld die niet naar school mogen, maar moeten werken. **Opgesloten vogels!**

We zingen soms met een bekende psalm over een vleugellam geslagen ziel. Zo kun je je voelen: vleugellam. Als je gezondheid je in de steek laat. Denken dat je niets waard bent. Wat een geluk als er mensen zijn die je steunen, die hun vertrouwen in je uitspreken. Je boft als je naar school gaat en de leraar zegt tegen je: je kunt meer dan je denkt. Je vleugellam voelen, dat is vreselijk! En opgesloten vogel is de wereld op zijn kop. Een vogel hoort te vliegen. En zo ben ik bij het tweede beeld:

De vogel tijdens de vlucht. De duif die Noach loslaat, heeft haar vleugels een tijd lang niet kunnen uitslaan, maar nu vliegt de vogel. Heerlijk, die vrijheid. Hoe fijn om te merken dat je op eigen kracht kunt vliegen. Maar onder je gaapt een uitgestrekte watermassa je aan en dat is wel angstaanjagend. Want water is in de bijbel zowel positief als negatief. Water lest onze dorst en is levensnoodzakelijk, maar als je al dat water onder je ziet, kun je ook denken: help, ik verdrink. Water staat ook voor de oervloed, voor chaos. Ons leven is kwetsbaar en het is soms een hele kunst om het hoofd boven water te houden. In nieuwe situaties moet je steeds weer leren vliegen. De grote vraag is: als je daar zo vliegt boven de vloed, waar ontleen je dan je draagkracht aan? Wat of wie houdt je dan in de lucht? Wie zegt ons dat we de moeite waard zijn, dat we kostbaar zijn? Je gaat na de vakantie naar een andere school of naar de universiteit. Hoe kom je aan het vertrouwen dat het er goed zal zijn? Dat er leuke medeleerlingen zijn, waarmee je kunt lachen, docenten met wie je kunt praten? Dat vertrouwen moet groeien. Maar goede ervaringen op je oude school, herinneringen, lieve woorden, vrolijke momenten, dat alles geeft je draagkracht geeft je vertrouwen.

Het laatste beeld is de vogel na de vlucht. Het gelezen verhaal wijdt er één zinnetje aan: de vogel keerde niet meer naar Noach terug. Je kunt je afvragen: hoe zou het verder gaan met die vogel, nu hij op aarde is geland? Dat blijft open in het verhaal. Je ouders hebben misschien even wat gemengde gevoelens: een vogel die niet meer terugkeert. Je gaat naar de eerste klas van een nieuwe school en van die school moet je weer terug naar het nest. En graag op tijd thuis, je weet hoe laat we eten: je ouders gaan niet, net als Noach eindeloos zitten wachten. De vogel van Noach komt uiteindelijk niet terug, die heeft tenslotte vaste grond gevonden. Zij hoeft niet meer einde-

loos te vliegen boven de vloed. De vogel kan gaan rusten, de vleugels invouwen. Op een tak gaan zitten, met ander vogels wat gaan zitten "bomen". Een tak draagt je: naast de inspanning van het vliegen is er de ontspanning. Grond onder de voeten, dan kun je genieten, dan ervaar je: ik ben er niet zomaar, anderen laten me merken dat het goed is dat ik er ben. Je mag er zijn! Van je ouders, van je medeleerlingen en studenten. En wat nog veel belangrijker is: je mag er zijn van God, je Schepper.

Ons leven zal altijd wel iets hebben van die drie beelden, de vogel voor, tijdens en ná de vlucht. Momenten van opgesloten zijn, van tegen de muren opvliegen, je klein voelen. Momenten van vliegen boven de zee met alle spanning die dat met zich meebrengt. Angstig heen en weer vliegen, rusteloos zijn, waar kan ik landen. Ik ben moe, ik hou het niet meer. En ook, momenten van neerstrijken, van rust, van ontspanning, geluk.

Het geloof heeft iets van een vogel die zingt als de nacht nog donker is. Wie gelooft is als een vogel, die heeft aan de aarde eigenlijk niet genoeg. We verlangen naar meer, naar lichtheid bij alle zorgen, naar het onbezorgde van vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet, ze verzamelen niet in schuren, ze weten van het geheim van het leven, van een hemel die de aarde omarmt. God zelf wordt met een vogel vergeleken. God waakt over de wereld als een vogel in de lucht.

Hij waakt over ons dag en nacht.

Ik wens u en jou verder een mooie zomer met fijne momenten van rust en ontspanning.

Met warme groet,
Klaas Meijer



Jullie zijn uitvliegende vogels.

Vogels herinneren ons in de bijbel aan Gods zorg voor mensen. We zingen over de liefde van God die tastbaar wordt in wat mensen voor elkaar betekenen. Hier horen jullie dat God je omringt, je draagt als op adelaarsvleugels.

kerkdiensten

datum	tijd	voorganger	collecten
6 aug	09.30	Mevr. A.Drost Bourtange	Kerk Stichting Lilliane Fonds Plan Int.
13 aug		Geen dienst	
20 aug	09.30	Pastor C. Dun Veendam	Kerk Regionaal Diaconaal Fonds
27 aug		Geen dienst	
3 sept HA	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA Wereldiaconaat Plan Int.
10 sept Koffie	09.30	Ds. B. vd Woude Winschoten	Kerk Reg. Diac. Fonds
17 sept	09.30	Dhr. H. Dijkstra Gasseltternijveenschemond	Kerk KIA Wereldiaconaat
24 sept. Gemeentezondag	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA Zending
1 okt	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk PKN Kerk & Israël Plan Int

datum	tijd	voorganger	collecten
8 okt Koffie	09.30	Dhr. B. Broers Nw Dordrecht	Kerk PKN Missionair werk
15 okt	11.00	Ds. W. van der Griend Musselkanaal	Kerk Stichting op kloet'n
22 okt. Koffie	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA Wereldiaconaat
29 okt.	09.30	Pastor T. Huizing Veendam	Kerk Voedselbank Stadswolde
1 nov Dankdag	19.00	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA Zending
5 nov Koffie	09.30	Pastor F. Groenbroek Veelerveen	Kerk KIA Zending Plan Int
12 nov	09.30	Pastor C. Dun Veendam	Kerk KIA Wereldiaconaat
19 nov	11.00	Ds. B. vd Woude Winschoten	Kerk Stichting Inlia
26 nov Gedachteniszondag Koffie	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk PKN Pastoraat



VRIJWILLIGERS



datum	verkeers-regelaars	vrijwilliger zondag
6 aug	Ludie Boels	Hanneke Boels
13 aug	xxxxxx	xxxxxx
20 aug	Gerrie Koster	Bram Wilts
27 aug	xxxxxx	xxxxxx
3 sept	Sirtje Orsel	Zwaantje Raatjes
10 sept	Hennie Smid	Alie Drost
17 sept	Gerrit Drost	Sirtje Orsel
24 sept	Bram Wilts	Gerrie Koster
1 okt	Ludie Boels	Foppe-Dirk Bulder
8 okt	Gerrie Koster	Ineke Baarslag
15 okt	Foppe-Dirk Bulder	Harmien Bruining
22 okt	Sirtje Orsel	Hanneke Boels
29 okt	Hennie Smid	Bram Wilts
1 nov	Gerrit Drost	Zwaantje Raatjes
5 nov	Bram Wilts	Alie Drost
12 nov	Ludie Boels	Sirtje Orsel
19 nov	Foppe-Dirk Bulder	Gerrie Koster
26 nov.	Gerrie Koster	Foppe-Dirk Bulder

Kun je niet dan graag even onderling ruilen.

Van de Kerkenraad

Laat iedere inwoner van Jeruzalem wachtlopen (Nehemia 7 : 3).

Als de muren van Jeruzalem staan en ook het hang- en sluitwerk is voltooid, is het werk nog niet af. Gezien de voortdurende dreiging moet de stad permanent bewaakt worden. Een paar capabele, gelovige mannen krijgen de leiding. Maar ieder inwoner van de stad wordt verantwoordelijk gemaakt voor zijn eigen deel van de muur. Het lijkt wel gemeente-opbouw; het fundament is gelegd door het offer dat Christus heeft gebracht; de muren staan fier overeind door de verkondiging van de apostelen, maar daarmee is het nog niet klaar; er zijn natuurlijk ambtsdragers nodig om leiding te geven, daarnaast zijn we allemaal geroepen om ons plekje in te nemen in het geheel; iedere gelovige met zijn of haar eigen gaven. Wanneer iedereen meedoet zijn we zelfs bij een klein aantal gemeenteleden in staat om de dienst aan Goed vol te houden – tegen alle bedreigingen (secularisatie, kerkverlating, enzovoort) in. Doe je mee?

Uit Filippus Dagboek 2023

We zijn blij dat Harmien Bruining haar bijdrage voor vier jaar heeft geleverd en nu het stokje heeft overgedragen. Dank daarvoor. We zijn met elkaar gemeente en moeten het ook met elkaar doen. Maar hoe klein onze gemeente misschien ook is, er zijn veel vrijwilligers die meewerken om ons kerkje in De Weite te laten bestaan. We kunnen natuurlijk niet zonder elkaar en zijn blij met al die vrijwilligers.

Maar zonder het fundament kunnen ook die weinig doen, vandaar dat we natuurlijk blij zijn dat we mogen weten dat we worden gesteund door de Heilige Geest, die ons iedere dag weer wil helpen.

We zitten in de vakantieperiode en dan zijn de vergaderingen minimaal. Er is dat ook weinig te melden.

Op 24 september hopen we weer de gemeentezondag te houden, wat tevens de start is van het nieuwe seizoen.

Met elkaar hopen we er weer een mooie dienst en een mooi jaar van te maken.

Alie Drost.



College van kerkrentmeesters.

Het is inmiddels vast bij u allen bekend.

Dit is mijn laatste bijdrage aan Samen Eén.

In juni 2023 ben ik afgetreden als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

Foppe Dirk Bulder neemt mijn functie over.

Nog wel het laatste nieuws van mijn kant:

Ze zijn bezig met de kozijnen en het nieuwe glas in de kerk.

(is trouwens waarschijnlijk al klaar als deze Samen Eén uitkomt).

Eindelijk hebben we dus weer een net kerkgebouw.

Nu moet er echter nog wel schilderwerk worden verricht aan die kozijnen, dus als er nog vrijwilligers zijn die dat willen doen, graag.

Voor de restauratie hebben we van diverse kanten subsidie gekregen, waardoor de kosten voor onze gemeente aanzienlijk naar beneden zijn gegaan.

Daar zijn wij natuurlijk hartstikke blij mee en we hebben de gulle geveren ook hartelijk bedankt voor hun bijdrage.

We teren nu iets meer in op onze reserve, maar volgens het CvK moet dat kunnen.

Voor het gras maaien bij de kerk is er een "eigen" grasmachine aangeschaft.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij het college van kerkrentmeesters.

Namens het college,
Gerrit Drost.



Van het Pastoraal team

De Gemeentezondag is dit jaar op 24 september.
Het thema van deze dienst is Geloof, Hoop en Liefde.
We gaan deze zondag om half tien beginnen met een kop koffie en zelfgemaakt gebak.
Daarna de kerkdienst en daarin zal het Animamea haar medewerking verlenen.
Na de dienst is er tijd voor een drankje en voor de liefhebbers is er bingo met mooie prijsjes.

Deze gemeentezondag sluiten we af met gezamenlijk eten, wat bereid is door verschillende gemeenteleden.

We hopen op een grote opkomst, opgeven is niet nodig.



Komt allen op 24 september

Hebt u/jij zin om iets te bakken of te koken geef dit dan even door aan Janny. 354358 of 06-45963673.



Bijbeluurtje

Datum	Voorganger	Medewerkers
10 aug	Mevr. H. Begeman	
17 aug	Mevr. J. de Vries	
24 aug	Ds. Hoogstede	
31 aug	Ds. K. Meijer	Mevr. Meijer en Greven, Dhr. Wilts
7 sept	Dhr. Wolfs	
14 sept	Mevr. G. Velthuis	
21 sept	Mevr. K. Kuper	
28 sept	Ds. Vd Berg	Mevr. G en C Bulder, Z. Slim
5 okt	Mevr. H. Begeman	
12 okt	Mevr. J. de Vries	
15 okt	Avondmaal dienst	
19 okt	Mevr. G. Velthuis	
26 okt	Mevr. A. Drost	Mevr Koskamp, Raatjes, Dhr Wilts
2 nov	Mevr. K. Kuper	
9 nov	Dhr. Wolfs	
16 nov	Mevr. Groenbroek	Mevr. Koster, Greven, Dhr Smit23
23 nov	Mevr. H. Begeman	
30 nov	Ds. Hoogstede	
7 dec	Mevr. J. de Vries	



Bloemen wegbrengen

20 aug	Hennie Smid (zelf ophalen)
3 sept	Ingrid vd West Bram Wilts
10 sept	Zwaantje Raatjes
17 sept	Hennie Smid
24 sept	Zwaantje Slim
1 okt	Bram Wilts
8 okt	Ada Koskamp
15 okt	Harmien Bruining
22 okt	Zwaantje Raatjes
29 okt	Zwaantje Slim
5 nov	Ingrid vd West
12 nov	Harmien Bruining
19 nov	Bram Wilts



Jarigen 70 +

20 aug	Dhr. J. Raatjes
4 sept	Mevr. A. Vrolijk-Louwdijk
5 sept	Dhr. D. Wiekens
11 sept	Mevr. H. Borg-Boltjes
24 sept	Dhr. J. Klopstra
30 sept	Mevr. A. Oosterveld (oostersingel)
9 okt	Mevr. M.P. Bruining-Principaal
13 okt	Mevr. J.H. Wiekens-Keizer
30 okt	Dhr. J. de Vries
2 nov	Mevr. E. Greven-Boomer



Voedselbank Stadswolde

Zoals u allemaal misschien al wel weet, is het uitgifte punt van de Voedselbank nu bij ons in de Vledderhof. Elke Vrijdagmorgen tussen 9 en 10 uur. Ze zijn heel blij met deze locatie. Mooi afgelegen en niet in de bebouwde kom. Zodat bijna niemand ziet wie iets af komt halen.

Elke maand kunnen we bijna 2 a 3 dozen vol meegeven aan de voedselbank van wat wij hebben ingezameld. Bedankt hiervoor en laten we mooi zo door gaan.

Ook kunt u zich nog opgeven voor een rondleiding in Stadskanaal. Dan ga ik dat van het najaar plannen.

Hier het lijstje voor de komende maanden:

- Sept.: Houdbare magere of halfvolle melk
Aardappelpuree
- Okt : Soep in blik of zak
Groenten in blik of pot
- Nov: Broodbeleg in pot of pak
Tandpasta
- Dec: Koffie en thee
Koffiemelk en suiker
- Jan: Pasta en rijst
Saus en/of mix voor pasta en rijst
of vlees in blik



Opbrengst Collecten

12-03-2023	Kerk	63,30	KIA Binnenlands Diac	56,10
19-03-2023	Kerk	44,85	PKN Missionair Werk	50,55
26-03-2023	Kerk	44,50	KIA Werelddiaconaat	42,50
02-04-2023	Kerk	26,00	PKN Kinderen en Jong Plan Int.	24,10 36,05
09-04-2023	Kerk	69,50	KIA Werelddiaconaat	56,10
16-04-2023	Kerk	76,55	Stichting op kloet'n	93,20
23-04-2023	Kerk	61,20	Rode Kruis	46,70
30-04-2023	Kerk	31,25	Artsen zonder grenzen	36,15
07-05-2023	Kerk	47,55	KIA Noodhulp Plan Int.	81,65 54,75
14-05-2023	Kerk	59,50	KIA Binnenl. Diaco.	55,10
18-05-2023	Kerk	41,50		
21-05-2023	Kerk	40,10	PKN Missionair werk	34,47
28-05-2023	Kerk	50,45	KIA Zending	56,75
04-06-2023	Kerk	65,02	Stichting op kloet'n Plan int.	46,80 51,25
11-06-2023	Kerk	41,25	Wensam balance	93,45
25-06-2023	Kerk	65,20	KIA Werelddiaconaat	48,65



Mutaties:

Binnenkomen met belijdenisattestatie uit Frankrijk:
Jan en Pia de Vries-Lenting, Veelerveensterweg 87,
9566 PK Veelerveen.

Binnengekomen met belijdenisattestatie als (gast)lid:
Roelf Wind en Annemarie Hazebroek, Loosterweg 3,
9566 PC Veelerveen.

Groot huisbezoek

Het is de bedoeling om op 8 of 15 november een groot huisbezoek te plannen. We gaan dit doen in de Vledderhof.
Thema: Petrus als steenrots en als struikelblok.
Ds. Klaas Meijer houdt hier een preek over op 22 oktober.
U krijgt t.z.t. nog een uitnodiging hiervoor thuis.

Pastoraal team

Het Pastorale Team nodigt u uit voor:

Een gezellige middag voor 65 plussers.

Wanneer: Op woensdag 11 oktober 2023.
Om 14.30 uur

Waar: in de Vledderhof



Wat kunt u verwachten:

Gezellig met elkaar sjoelen, rummikub spelen of kaarten.

Natuurlijk alles onder het genot van een hapje en drankje.

De middag wordt afgesloten met een warme maaltijd, bereid door enkele leden van het pastorale team.

Het belooft weer een gezellige middag te worden.
U bent van harte uitgenodigd!!

(Geeft u zich even op bij Hanneke of Ada)



Een nieuw lied

Helaas mogen we niet zomaar de teksten en/of melodieën in SE afdrukken, dus zult u het liedboek er even bij moeten pakken, om te weten waar het over gaat. Ook is het zo dat SE niet elke maand verschijnt, zodat we soms meerdere afleveringen in te halen hebben.

Lied van de maand juli 2023

688 Heilige Geest

(voor tekst en melodie, zie uw liedboek)

Deze keer maak ik u warm voor een op het oog eenvoudig lied dat onder de oppervlakte veel moois in zich heeft. **Dichter en dominee Jaap Zijlstra** (1933-2015) schreef de tekst van lied 688 aanvankelijk als een gebed voor een Bijbelse dagkalender. Hij bidt kort en dringend om de komst van de Heilige Geest, waarbij hij deze ziet als **wind** en **vuur** (zoals in Handelingen 2:1-13); als **dauw** (zoals in Jesaja 26:19 en Hosea 14:6) en als het **licht** (zoals in Numeri 6:25, Jesaja 60:1 en Efeziërs 5:8-14).

Maar **kerkmusicus Willem Vogel** (1920-2010) zag in dit gebed een liedtekst! En zo geschiede, Zijlstra paste op aanwijzing van Vogel de tekst een klein beetje aan, en Vogel schreef er (ergens tussen 1995 en 1997) een typische Vogel-melodie bij.

Als je 't leest, zingt, je erin verdiept, voél en proéf je de vreugde en de passie van de makers, van wat het is met muziek bezig te zijn, een lied te maken dat het Woord versterkt.

Het lied verscheen onder de titel *Opwekking* in 'Van harte brengen wij U lof' (1997), een bundel met 30 kerkliederen van Zijlstra waarin hij de kernthema's van het christelijk geloof onder woorden brengt. Al in 1998 werd het lied opgenomen in de serie *Zingend Geloven*, deel 6. Via Tussentijds (2005), met het beste uit de zeven deeltjes *Zingend Geloven*, kwam het lied in het Liedboek terecht.

Met vier, vijf, acht en drie lettergrepen per regel én een bijzonder opbouw van de tekst die consequent terugkeert in elk couplet heeft dit lied een **unieke vorm**... dat vraagt om een **unieke melodie**, en dát werd het, in handen van Vogel. Hij koos voor een van de zeven hoofd-kerktoonsoorten, nl. *mixolydisch*.

[Dit soort geheimzinnige woorden, ionisch, dorisch, phrygisch etc. stonden bij álle berijmde psalmen in mijn kerkbijbeltje met psalmen.

Ik had als kind geen idee wat het was, er was geen bibliotheek om zoiets op te zoeken, laat staan internet... maar ik vond het wel interessant. Zie kader.]

Kenners denken bij de kerktoonsoort *mixolydisch* wellicht meteen aan de 'moeder aller pinksterhymnen' *Veni creator Spiritus* (lied 360) en het daarvan afgeleide *Kom, Schepper God, o heilige Geest* (lied 670). In dié liederen is de toonafstand f' - bes' belangrijk, en dat dat ook in dit (pinkster)lied 688 zo is, is bij Willem Vogel vast niet toevallig...

De omvang van de melodie is slechts zes tonen; er zijn weinig grote sprongen, en in het ritme zien we alleen maar halve noten en kwartnoten (deze zijn zó kenmerkend voor veel van Vogels muziek dat ze een bijnaam kregen: **de 'kilo's en ponden' van Willem Vogel**). De beperkingen in omvang, sprongen en ritme leverden een intieme en breekbare melodie op.

In *Zingend Geloven* kreeg het lied geen maatstepen, maar slechts hulpstreepjes. Kerkmusicus, dirigent en beiaardier Christiaan Winter (1967) denkt dat Vogel daarmee wellicht een flexibele, lichte ('Heilige Geest') en glooiende uitvoering voor ogen had, en niet het hymnische waartoe de echte maatstepen (zoals genoteerd in latere bundels) uitnodigen.



Opvallend noemt Winter de voor Willem Vogel ongebruikelijk **lange slotnoot**. Verwijst hij hiermee naar lied 670, of wordt hier werkelijk een zeer lange slotnoot bedoeld? Dat laatste zou Winter niet verbazen... het benadrukt het biddende en intieme karakter van het lied.

Als tempo vindt Winter een rustig tempo van 72 halve noten per minuut passend voor dit 'kerkmuzikaal kleinood'. En hoewel het lied in de rubriek 'Pinksteren' staat is het vanwege de aanroeping van de Geest breed inzetbaar, bv. in de paastijd en de tijd na Pinksteren.

Marjan Pierhagen



Gebruik gemaakt van

<https://kerkliederwiki.nl/>

Heilige Geest, Gij zijt als de wind

<https://www.liedboekcompendium.nl/>

[lied/688-heilige-geest-gij-zijt-als-de-wind-](https://www.liedboekcompendium.nl/lied/688-heilige-geest-gij-zijt-als-de-wind-650)

[650](https://www.liedboekcompendium.nl/lied/688-heilige-geest-gij-zijt-als-de-wind-650) en

<https://www.virtuelelesruimte.nl/>

[muziektheorie-blog/toonladders-de-ultieme-handleiding-voor-beginners](https://www.virtuelelesruimte.nl/muziektheorie-blog/toonladders-de-ultieme-handleiding-voor-beginners)



Aug.	307	Glorie aan God in de hoge
Sept.	691	De Geest van God waait als een wind
Okt.	1007	Brood zal ik geven
Nov.	952	Waar zou het zijn, dat land van licht
Dec.	282	Genesteld aan uw hart

Open monumenten dag

Ons orgel is een Rijksmonument.

Ons kerkgebouw is daardoor ook een monument.

Dus daarom doen we dit jaar mee aan de OPEN MONUMENTENDAG OP ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2023.

We zetten de kerkdeuren open van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Er komen meerdere organisten op ons orgel spelen die dag.

Ook komt er een expositie van de schildersclub die al heel veel jaren elke dinsdagmiddag schilderen in de Vledderhof.

We bieden de bezoekers een kopje koffie / thee / ranja aan.

Vrijwilligers zijn aanwezig om iets over het orgel en de kerk te vertellen (info komt op papier te staan).

Lijkt het je leuk om die dag ook vrijwilliger te zijn gedurende 1 of 2 uren, meld je dan even aan bij Harmien of bij Sirtje en Janny.

Natuurlijk zijn jullie ook gewoon welkom om de expositie te bekijken of naar het orgel te luisteren.



Woordzoeker bijbelse namen

L	Ë	O	J	A	A	M	E	S	Z	L
S	E	S	N	R	N	R	T	H	A	Ë
A	E	O	U	A	S	A	F	R	O	A
M	J	T	R	A	A	B	O	I	B	H
O	H	A	K	A	N	N	A	M	S	C
H	S	U	N	A	H	T	A	N	I	I
T	L	A	R	O	B	E	D	E	L	M
A	V	E	N	I	M	A	J	N	E	B

ANNA, BENJAMIN, BOAZ, DEBORA, EVA, JOËL, JONA, LUKAS, MICHAËL,

NAOMI, NATHAN, RUTH, SARA, SEM, SIFRA, THOMAS

De overgebleven letters vormen nog twee namen:

Kleur * Versjes



Job 37 vers 14b

Agenda

Punten voor de agenda in de volgende SE voor de sluitingsdatum melden!

Graag compleet met dag, datum, tijd en plaats
Janny Orsel, tel: 0599-354358 - deorsels@gmail.com

4 september	Pastoraal Team	19.30 uur
9 september	Open Monumentendag	
11 september	Kerkenraad	20.00 uur
24 september	Gemeentezondag	
30 oktober	Kerkenraad	20.00 uur

Kijk ook in de **Protestantse Kerkbode**—er is elke week een groot aanbod van bijzondere vieringen in onze provincie.

www.pknvlagtwedde.nl



Samen Eén

Redactie

* Janny Orsel
Vledderkamp 62 - 354358

technische verzorging

* Afeer Druk&Print-Winschoten

bezorging

* diverse vrijwilligers
* coördinatie : Arie Slim
Molenkampweg 3 - 312596
a.slim@planet.nl

Kopij

Sluitingsdatum volgende uitgave:

29 Okt 2023

Via e-mail of geschreven of
getypt bij Janny Orsel.

Vledderkamp 62
deorsels@gmail.com

Inhoud van dit nummer

2. Voorwoord
3. Overdenking
6. Kerkdiensten
8. Vrijwilligers
9. Van de kerkenraad
11. Kerkrentmeesters
12. Gemeentezondag
13. Bijbeluurtje
14. Bloemen wegbrengen
15. Jarigen 70+
16. Voedselbank Stadswolde
17. Opbrengst collecten
18. Mutaties/Groot huisbezoek
19. Ouderenmiddag
20. Lied van de Maand
23. Open monumentendag
24. Woordzoeker
25. Om in te kleuren
26. Agenda

Groninger Kerkbode

Kopij voor onder kopje "Vlagtwedde"
kunt u in de even weken uiterlijk op
Zaterdag voor 19.00 uur
inleveren bij Janny
deorsels@gmail.com

De Vledderhof
tel: 0599-353356
Koster(es)
tel: 0599-354358



In de
SCHADUW
van Uw
VLEUGELS
wil ik
SCHUILEN
o Heer

Lied 'ik zag een kuikentje'